

Utifrån FK-elev Geddas perspektiv

Det är fredag. En fredag utöver det vanliga. En fredag som börjar som alla andra, men som slutar på ett lite mindre vant sätt. Denna fredag är väldigt spänningsfylld för min del, det är alltså dags för min första övning som FK-elev. Jag brukar vara glad och energifylld, men tanken på att få träffa de personerna jag aldrig trodde jag skulle få chansen att träffa igen, gör humöret ännu bättre än mitt vanliga. Med glatt humör åker jag och elev Haziri till inrycknings platsen, Malmen vakt 1, där för övrigt min resa i de gröna kläderna började. Väl på plats är jag taggad till tusen, delvis för att få nya kunskaper, men främst för att få ett eller ett par goda skratt med alla andra, befäl som elever. Vi ställer upp oss kursvis, Fortsättningskurs, Ledarkurs och Praktikkurs, för att göra det så enkelt som möjligt för befälen som kommer. FK, tar en gemensam marsch mot förrådet där vi lämnade våran materiel i somras. Efter detta sker påtagning av uniform M90.

Det sista vi gör innan avfärd mot MSS Kvarn är exercis, för att färskna upp minnet, vilket behövdes...

Dags för avsittning och vi ställer upp i två led linje framför kasern för att ta del av information om hur natten ska tillbringas, kadett Bergendahl nämner något om tält, men som tur var gällde det LK, direkt när detta sades pustades det ut från samtliga från FK och PK. Fördelning av logement sker samt bäddning av säng och jag hamnar med redan kända, funktionärer från sommarkursen och även elever. Kort efter detta sker ännu en uppställning, för att få reda på tapto, som denna kväll sker 22:30. Det är under ledig tid som man verkligen binder sig med kamraterna och det är även dessa minuter som jag värderar mest, att spela kort, att vara så pass högljudd att ett befäl måste komma in och säga åt oss att vara tystare, bara för att vi har så roligt. Det är en bra känsla.

Jag tror inte jag fick en enda blund den här natten, för att magen pirrade inför kommande dagen, men revelj sker som vanligt 06:00, vi stiger upp och hinner städa lite innan frukosten som öppnar 06:30. Som dem flesta redan vet så har varje logement ett utvalt städområde, denna gång var det min och mitt logements tur att få städa toalettutrymmet. Efter frukost sker information om dagens övningar, vi i FK ska snarast bege sig med vår stridspackning med språng mot ”fysborgen” (gymnastikhall) för att utföra utbildning och repetition av bl.a. HLR, hur man skriver en M.I.S.T rapport (en rapport man överlämnar till ambulanspersonal vid omhändertaganden av person vid en olycka), hur en tournique fungerar samt hopsättning av sjukbår m.m. Till en början är det mesta repetition, vilket är guld värt i framtiden då man vid en ev. incident kan med goda förutsättningar ta hand om en ev. skadad. Denna utbildning

pågår lite för länge enligt mig, magen är tom och man fylls av information. På denna tomma mage genomförs en liten tävling, där man i stridspar ska på snabbast möjliga sätt sätta ihop och ta isär sjukbår 2. Tävligen gick bra för mig och min stridspartner, befälen hade lite svårt att hålla koll på tiderna för respektive stridspar, men en bra placering fick vi! Efter denna tävling sker utspisning av lunch.

Med full mage var det dags för ännu lite utbildning av sjukvård.

Efter sjukvården hade vi information om eldlära. Uppgiften var att skapa eld i kamin med hjälp av vedträ, detta tog ett tag för samtliga. För mig var det bökigt och tog relativt lång tid, men det gick till slut. När alla slutligen var klara påbörjades syttjänst av FK märket, samt för andra som inte sytt andra märken korrekt. Vi får ungefär 1h på oss, ganska rimligt. Ombyte till civila idrottskläder för FK. Vi ska genomföra samarbetsövningar för att lära känna varandra. Vi börjar med att i 4 olika grupper skicka runt en yogaboll, man ska till den man skickar till säga dennes namn. Efter ett tag kommer LK och PK, vi fortsätter som innan, men denna gång med ännu större grupper. Senare sker detta i helgrupp. Tapto tiden är 22:30 även denna kväll, denna natt får alla sova i respektive logement.

Revelj sker 06:00 och samma visa som lördagsmorgonen. Vi i FK fick ta hand om slutstädning, vilket enligt mig funkade väldigt bra. Vi åkte efter lunchen vidare mot Malmen och väl där fick vi snabbt byta om till idrottskläder, för att genomföra multi-test. Multi-test är ett test som anställda på försvarsmakten genomför någon gång per år. Testet är till för att se hur fysiken hos anställda ser ut, men även om det finns eventuella skador som man kan förebygga eller rehabilitera. Om det nu skulle vara så att en anställd inte klarar en av delarna som testas, så får denne komplettera någon månad senare. Jag blev och är nöjd över resultatet och tänker förbättra mig till nästa gång, men nu är det dags för en snabb dusch och sedan en gemensam marsch mot friheten, eller?

“FVRF UNGDOM REGION ÖST, HÖGER VÄNSTER OM, MARSCH”